

# Denktekenen: 'Een spuitje is altijd eenzaam'

Hoe ziet eenzaamheid eruit? Maak er een tekening van. Een kind heeft een tekening gemaakt van twee zielig kijkende spuitjes en een sperzieboontje met daarin blije erwtes. Daarbij de verklaring: 'Een spuitje is altijd eenzaam want niemand vindt hem lekker. Maar een sperzieboon is nooit eenzaam want die zitten met een heleboel kleine boontjes bij elkaar in een soort schil.'



**H**et is een van de 45 opdrachten uit *Denktekenen*, een uitgave van Filosovaardig. Achterop de kaarten staan vragen om te bespreken met de kinderen. Bij eenzaamheid: is alleen zijn eenzaam? Kun je samen eenzaam zijn? Wat is het verschil tussen eenzaam en alleen zijn? Is eenzaam zijn je eigen schuld? Moet je eenzame mensen helpen? Zijn dieren wel eens eenzaam?

## GLAZEN HUIS

Mijn dochter Floor, proefpersoon van bijna 10 jaar, vindt het best lastig, om iets te tekenen bij onderwerpen als *Het nu*, *Nergens*, *Nooit* en andere wat meer abstracte begrippen. Bij het onderwerp *Privacy* luidt de opdracht: *teken hoe de wereld eruit zou zien zonder privacy*. Ze tekent ons huis en dat van onze burens, waarbij alle muren van glas zijn. De buurvrouw staat onder de douche, de buurman is zich aan het aankleden en wij zijn aan het kibbelen. 'Oh, dat lijkt me vreselijk, als je alles van elkaar kunt zien!' roept ze uit. Op de vraag in welke situaties privacy belangrijk is, komt ze al snel op allerlei blootsituaties uit. 'Heeft privacy altijd met schaamte maken?' stel ik

haar de vraag van het kaartje. 'Nee dat niet', denkt ze. 'Ook met je pincode van je bankpasje.' 'Stel dat iedereen op de wereld gedachten kan lezen, zou privacy dan nog belangrijk zijn?' Daar moet ze even over nadenken. 'Ja toch wel, want een mens is meer dan zijn gedachten. En je wilt toch ook niet dat iedereen op je telefoon kijkt of dat mensen je bloot ziet.' En zo is het cirkeltje weer rond.

## UITDAGEND

Het Denktekenenspel daagt uit tot nadenken, creatief zijn, in gesprek gaan. Je kunt het samen met je kind doen, of met een paar kinderen, of in kleine groepjes in de klas of zelfs klassikaal. Fabien van der Ham ontwikkelde het spel en vertelt: 'Het maken van een tekening is een goede start voor een denkgesprek. Het zorgt ervoor dat alle kinderen rustig de tijd kunnen nemen om over het thema na te denken. Bovendien is het ook voor kinderen die verbaal minder sterk zijn een goede manier om hun ideeën op papier te zetten.' ■

**Denktekenen**, ISBN 978-90-819717-7-5, € 24,50, uitgever Filosovaardig.nl.